

# Solskinslejren



## Juhuuu – det er lejrtime!

Endelig kan vi begynde! Busserne kom rullende og alle børnene var spændte. For nogle var det første gang på Solskinslejren, og for andre var det et dejligt gensyn. Men hvad er det nu for et sted? I år var vi på en helt ny skole! En ny skole der var klar til at blive indtaget af de mest fantastiske børn. Spisesalen var allerede klar med alle mulige mærkelige ting fra naturen. Der var alt fra regnbuer og tornadoer til vulkaner og ædelsten.





## Ørken-overlevelse

Det kan godt være, at børnene havde fået en forsmag på naturen i spisesalen. Men ingen havde troet at hele lejren pludselig ville forvandle sig til en ørken! Det betød, at alle børnene måtte omstille sig og lære at leve i ørkenen. I hold blev de oplært af forskellige ørken-boere i at flyve på tæpper og finde vand og tøj. De smagte også på melorme og andre lokale specialiteter.

## Nyt land – ny ekspedition

Vi er et nyt sted, og det betyder selvfølgelig, at vi må ud og undersøge terrænet. Vi sendte vores modigste opdagelsesrejsende afsted for at finde nye oplevelser, og det må man sige at de fandt! Højt oppe under skyerne ligger Gekko Park, en klatrebane i 17 meters højde. Her kan man prøve kræfter med ziplines, stepstones og frit fald. Trætte og glade vendte vores opdagelsesrejsende tilbage til lejrens helt

egen shelterplads, hvor der blev grillet snobrød, skudt med bue og pil og sunget sange om lejrålet.



## Den store solskins-olympiade

Mens ekspeditionen stadig var af sted, var det blevet tid til den store solskinsolympiade. Der var en stor åbningsceremoni, hvor den olympiske fakkelt blev båret ind. Alle fik lov til at slå rekorder i alle mulige forskellige discipliner lige fra længdespring og støvlekast til hulahop. Der var selvfølgelig en træningsstation, hvor børnene kunne lade op og spise proteinbarer. Rekorden i

hulahop gik til Jonathan, som hula-hoppede i hele 13 minutter, mens rekorden i støvlekast blev sat af Raul, der kastede 14 fulde meter!



## Cirkus Solskin

Cirkus Solskin kom også forbi den nye efterskole. Her mødte børnene Solskinslejrens STÆRKESTE kvinde og en fakir, der kunne gå på en million legoklodser! De fik også selv lov til at afprøve deres cirkus-evner med flødeskumskast, linedans og lykkehjul. De blev selvfølgelig godt klædt på med ansigtsmaling og ballondyr.

## Lejrbål – nu på stranden

Ny efterskole betyder nye muligheder, og de blev udnyttet til fulde i år med det første strand-lejrbål! Efter lege og sang sluttede vi lejrbålet af med en fælles dukkert i det forfriskende havvand.

I år fik vi besøg af den gamle efterskoleforstander Ole, som forsøgte at overtale rockmanageren Sniper til at afholde en festival på efterskolen. Det krævede bare, at alle værelserne var pæne og rene til rock og rul-standarder. Det sørgede alle børnene selvfølgelig for. De havde både plukket blomster og skrevet breve til Ole og Sniper.

Vi fik også besøg af Rød og Grøn, der dystede om at blive den bedste farve. Hver aften havde de nye udfordringer med til børnene. I sidste ende vandt Grøn efter en intens søskende-æblespisnings-konkurrence.



## Bonbonland

Vi skulle selvfølgelig også i Bonbonland i år. Overalt hvor øjet rakte i Bonbonland kunne man se børn og voksne i solskins-t-shirts. Især når man kiggede på Svend Svingarm og Vildsvinet, som tilsammen blev prøvet over 250 gange af Solskinslejren! Nogle gik i den nye labyrint, som sprøjtede med vand, hvis ikke man regnede koden ud, og nogle vandt kæmpe store bamser. Alle havde en god (og varm) dag! Traditionen tro fik alle, både børn og hjælpere, en velfortjent lur på vejen hjem i bussen.





## Masser af leg

Selvom der er mange planlagte aktiviteter i løbet af ugen, er der også tid til fri leg. Den tid blev brugt på hoppeborgen, på fodboldbanen, i battlehallen eller i iglo-teltene.

I iglo-teltene legede vi med lego, spillede spil og vigtigst af alt: brevskrivning. Vi skrev venne-breve, kæreste-breve, putte-forældre-breve, og måske også nogen skrev et forældre-brev?

## Fest på havets bund

Om aftenen dykkede vi langt ned under havets overflade til en kæmpe undervandsfest. Blandt os svømmede gopler og flotte fisk, og måske nogle også fik sagt hej til en haj. Der var nogen, der dansede hele natten lang som vaskeægte samba-sild. I danse-pauserne skød vi hajer med bolde og småfisk. Hvis man var heldig kunne man måske finde en voksen i koralrevet, og kaste jello i hovedet på dem!



## Sommerland Sjælland

Efter en lang og svedig fest under vandet, trængte vi alle til et kæmpe bad. Derfor tog vi til Sommerland Sjælland og deres kæmpe badeland! Der var store og små rutsjebaner, som man kunne bruge både med og uden baderinge og et kæmpebassin, hvor alle kunne bade. Findes der en bedre måde at

Vi var så heldige, at der i år var en guldmine fuld af slik på ferielejren! Det var en mine, der havde været i mine-arbejdernes familie i mange mange generationer. Hver dag kunne børnene lede efter guld og købe slik af dværgene i minen. Til sidst var mine-arbejderne rigere end nogensinde før, fordi børnene havde købt så meget slik og fundet så meget guld til dem! Heldigvis delte mine-arbejderne ud af deres guld til børnene den sidste aften.



# Vi glæder os til næste år!