

SOLSKINSLEJREN 2022



Så blev det langt om længe tid til Solskinslejr! Børn og hjælpere tog den lange tur over hele TO broer inden de ankom til årets lejr på den fede nye skole på Djurs. Den magiske skov var pyntet og klar til alle de dejlige måltider i ugens løb.

Tour de TV



Mandag formiddag fik Solskinslejren besøg af programdirektøren fra SolskinsTV, som bad børnene på lejren om at prøve en række af kanalens gameshows, for at finde frem til hvilket programkanalen skulle satse på fremadrettet. Børnene fik blandt andet deltaget i Versus, lavet kage til Den Store Bagedyst, dystet i Stormester, bygget med lego i Lego Masters, lavet eksperimenter i Store Nørd, testet sanser i Dine Fulde Fem, samt gættet en lort i Naturpatruljen. Det var dog Danmarks bedste portrætmaler, hvor der blev malet portrætter af med pensler, piberensere og agurker, der løb med sejren som SolskinsTVs bedste program.



Jorden rundt

Syv kontinenter og 2,5 time, er det overhovedet muligt? På imponerende vis kom vi fra Afrika til Europa, fra Oceanien til Antarktis, fra Sydamerika til Asien og endda også til Nordamerika. Det var en vild rejse, hvor vi lærte hvilket dyr på

savannen der løber hurtigst, hvordan dronningen af England drikker sin te og prøvede at tæmme en vild hest. Det var så vildt, at selv de mest garvede opdagelsesrejsende måtte bøje sig i støvet, for børnene på solskinslejren.



I skovens dyb og havets vilde bølger

De allerældste børn kom på en vandretur helt ude i skoven. Først skulle der indtages noget lækkert skov-frokost, og så blev der taget en masse seje billeder af planter og dyr i naturen, samt akrobatiske tricks fra børnene. Herefter var der velfortjent hygge med spikeball, kongespil og nogle fik også spillet discgolf. Derefter gik turen til stranden, hvor der blev badet og fanget krabber efterfulgt af en KÆMPE vandkamp. Aftensmaden blev nydt på stranden ved solnedgang. Derefter blev der grillede vi skumfiduser over bål ved sheltrene. MEN pludselig forsvandt hyggen, da nogle havde set et genfærd, den uhyggelige helhest. Derfor måtte børnene hurtigt ud at finde de hemmelige tegn, så de kunne skræmme helhesten væk! De klarede det hele, som blev fejret med sange og varm kakao, inden de skulle sove i de hyggelige sheltre.



En eventyrlig formiddag



Tirsdag formiddag fik Solskinslejren besøg af en eventyrforfatter, som havde brug for børnenes hjælp til at finde på slutninger til sine eventyr. Børnene fik hjulpet CoolPunzel med sit hår, mødt prinsessen på ærten, fået en tur i heksens varme ovn, og hjulpet rødhætte med at skyde den farlige ulv. Sammen fik børnene vasket den beskidte skorstensfejer med magisk vand og hjulpet forfatteren med at skrive nogle fantastiske slutninger på eventyrene.

Lejrbål med troldmænd og fiduser

Til lejrbål fik Solskinslejren besøg af en troldmand og hans lærling, som i løbet af ugen skulle oplæres i at blive en rigtig troldmand. Der er blevet sunget sange, lært magiske besværgelser og fremtryllet en kæmpe drage, hvis ild blev slukket med spandevise af vand. Til lejrbål fik lejren også besøg af posten og fiduserne Fie og Josea, som har fået taget mange gode billeder på de pæneste og mest Instagrammable værelser.



Djurs Sommerland

Onsdag gik turen mod Djurs Sommerland, hvor både børn, hjælpere, køkken og ledere havde en fantastisk dag med sol, sommer, og ikke mindst en masse sjove forlystelser. I løbet af dagen blev der hoppet i trampoliner, skudt på skydebane og leget på legepladsen i Dinoland. Nogle børn kørte hurtigt i Juvelen og Dragen, mens andre fløj højt med Tigeren. Nogle børn hyggede i Grisen, Frøen og Hønseljagten, mens andre kørte vildt ved Piraten. De fleste købte slik eller candyfloss, og spiste pizzasnegle, kage og frugt ved basen. Igennem dagen var der mange der hyggede i solen, og flere prøvede at tørre efter at være blevet våde i Træstammerne, Skatteøen og River Rafting.



Stille torsdag

Efter mange dage på lejr, hvor vi både har været jorden rundt, deltaget i hele 8 forskellige tv-shows, nogen har været på Hike, mens andre har mødt blandt andre Rødhætte, Prinsessen på ærten og klods Hans og alle har været i Djurs sommerland var det tid til en stille og rolig formiddag. Torsdag



formiddag har nemlig budt på forskellige værksteder, hvor man selv har kunnet bestemme, hvad man vil lave. Der har været mulighed for at lave smykker, nøgleringe, se en film og ellers bare slappe af. Noget vi alle i den grad har trængt til. Efter en stille formiddag kom der lidt mere gang i lejren, da nogle børn tog på stranden for at bade mens andre spillede fodbold og rundbold.

På Solferie med Solskinslejren

Der er afgang med Sol-tours fra Djurs til den mest solbeskinnede destination af dem alle. Først boarder vi sun-force one og undervejs serveres en eksklusiv og børnevenlig 2-retters menu. Når festmåltidet er spist, når vi frem til Trustpilots bedst anmeldt feriedestination 2022, Solskinsøen. I de lokale boder kan man gå i træning som pilot, søge efter glemte skatte eller blive virkelig god til at pakke en kuffert. Når øens lokale, berømte og berygtede DJ spiller op, danser både børn og voksne til solen står op.



Plask i badelandet

Efter en lang og svedig fest på Solferien, trængte vi alle til et kæmpe bad. Derfor tog vi på tur i et kæmpe vandland i Water & Wellness Randers fredag formiddag. Både børn og hjælpere fik fornøjelse af at svømme, hoppe fra vipper, tag en tur eller hundrede på vandruftsjebanerne og lege i vandet med deres nye sommerlejrvenner.



"Man tager aldrig sur hjem - det fikser solskinslejren"

På årets solskinslejr har børnene været så heldige at kunne handle slik i den magiske mose. Her er de blevet betjent af heksen hylende Heidi, LaLa Langnæse, Tudse-dronningen og den magiske sommerfugl. I mosen er der blevet solgt slik i massevis til både store og små, og særligt haletudser, regnorme, magiske svampe, fortryllede jordbær, og vandrede pinde har været en populære spise blandt børnene. Hver dag har de kunnet lede efter plankton, igler, tudser og andre slimede dyr, som har udløst en chokoladefrø.



Vi glæder os til næste år!