



Solskinslejren ²⁰²⁴



ENDELIG LEJRTID - YAAAY!

Så blev det endelig tid til årets solskinslejr! Børn og hjælpere fandt alle vej til Fyn, hvor de blev budt velkommen ind på slottet, der var fyldt med både drager, troldmænd, spøgelses, hofnarer, kongeligt porcelæn, kronjuveler og skjolde. Alt var klar parat til en helt magisk uge!



Dracula-besøg



Mandag formiddag kom Dracula forbi solskinslejren, og det måtte børnene selvfølgelig gøre noget ved. Heldigvis var solskinsbørnene med i de sejeste klaner, og de drog afsted for at få fjernet Dracula. Børnene fik smagt sig frem til Draculas blod og fanget alle hvidløgene med kokken. Da dagen var omme mødtes klanerne til sidst og fik ram på Dracula efter at have ydet en stor fælles indsats.



DET SUVERÆNE SOLFAKTORSHOW



Mandag eftermiddag var det ikke kun solcremen, der var fyldt med solfaktor. Talentshowet 'Solfaktor' med dommeren Blachman var nemlig kommet til byen. Solskinslejrens børn viste deres talenter i alt lige fra sæbebobler og lagkagebyggeri til modige børn, der gik på planken over vandet fyldt med 150.000 farverige vandperler. Dagen sluttede af med en meget imponeret Blachman. Han havde aldrig set så meget Solfaktor og talent som her på Solskinslejren.



Ud mod nye kyster!

Årets HIKE for de store børn gik mandag eftermiddag til det vestligste Fyn, hvor den gamle Lillebæltsbro står! Men at gå over en bro er da ikke noget særligt? Jo, det kan du lige tro det er, når man klatrer oven på den i 60 meters højde! Udsigten deroppe fra er ret fed, hvis man altså turde at åbne øjnene. Efter at have mærket vinden på toppen skulle vi lidt ned på jorden igen, så vi tog til en lækker shelterplads, hvor vi hyggede med banjospil, snobrød og andet godt. Om morgenen fik vi besøg af naturvejlederen, som hjalp os med at fange smådyr i havet, som vi fik lov til at røre!!



Redningsaktion for prinsessen

Tirsdag formiddag var Haarbys prinsesse blevet forhekset og faldet i en dyb søvn! Derfor bad den vise mand om hjælp til at drage ud og møde Haarbys magiske væsener. Her skulle børnene blandt andet finde heksens ejendele og kæmpe mod orken for at samle diamanter, som fik prinsessen til at vågne fra sin dybe søvn igen!



BIOGRAFTUR

Tirsdag eftermiddag drog alle børnene mod biografen til en velfortjent filmdag.

Den stod på filmen Coco med massere af popcorn og hygge!



Legoland

Lejren prøvede for første gang at besøge LEGOLAND! Det var så fedt, og hele parken var fyldt med gule sol-t-shirts og glade børn og hjælpere.

Alle havde en god dag og fik prøvet både forlystelser og kigget på lego. Især Polar X-plorer blev prøvet meget - nemlig over 200 gange!



EN FEST FYLDT MED BLOMSTER

Torsdag aften bød på brag af en fest, hvor vi fejrede DIA DE LOS MUERTOS (fra Coco filmen)! Børnene dukkede op i de flotteste klæder - smukkere kunne det ikke være. Vi startede med et festligt måltid lækker mexicansk mad. Efter maden blev vi budt på det vildeste floor med DJ, hvor vi gav den maks gas. Da den sidste dans var danset, og det sidste slik spist, fulgtes vi tilbage til vores værelser mens vi sang "Kald det kærlighed".



Middelaldermarkedet lagde vejen forbi solskinsslottet

Torsdag formiddag fik vores slot besøg fra et rejsende middelaldermarked. Her kunne man lade batterierne i et dejligt spa, lave sine helt egen nøglering, se en spændende film eller brænde krudt af på fodboldbanen!

Og selvfølgelig solgte markedet lækker middalder-slik til hele slottet på den lille markedsplads hver aften!





PLASK OG LEG

Fredag formiddag var vi i svømmehallen, hvor der blev løbet stærkt på vand-forhindringsbanen, og badet i det varme vand. Vi sluttede af med at synge Solskinslejrnsangen så højt vi kunne, så hele svømmehallen kunne høre os. Trætte og glade vendte alle de skønne lejr børn hjem til en lækker frokost!



LEJRBÅL UDEN BÅL

Hver aften var der lejr bål - men UDEN bål - sikke noget. Heldigvis var der fyldt med sjove aktiviteter. Vi fik blandt andet besøg af de ældgamle hr. postmænd, som læste søde breve højt, fiduserne – Liselotte og Bente – som kom forbi og gav præmier for flotte rene værelser, og legede blandt andet hestevæddeløb, hvor børnene var mega seje!



DØLLE-FJELLE SOLSKINSMARKED

Torsdag eftermiddag havde Dølle-Fjelle Solskinsmarked 25-års jubilæum, hvor vi fik besøg af et UTAL af verdensstjerner, der optrådte på GUL scene: Stig Rossen og hans disneyband slog vejen forbi, Ole Kibsgaard fyrede op for et børneshow og Peter Bugtaler fik os igennem det sjoveste show, hvor blandt andet hjælper-Sebastian prøvede at være bugtaler-dukke. Der var fyldt med boder, hvor man kunne få street-food, få lagt flot ansigtsmaling, vist sin styrke ved boksebolden og slået søm i brædder.

