

2023

SOLSKINSLEJREN



Jubii lejrtid!



SÅ BLEV DET ENDELIG TID TIL ÅRETS ALLERBEDSTE UGE!
BØRN OG VOKSNE ANKOM SPÆNDTE OG FORVENTNINGSFULDE,
FOR NU VENTEDE DER EN HEL UGE FYLDT MED SJOVE AKTIVITETER OG EN MASSE NYE
VENSKABER. SPISESALEN VAR PYNTET OP SOM MÆLKEVEJEN MED ALT HVAD DERTIL HØRER:
ALIENS, RUMRAKETTER, UFOER, ASTRONAUTER, RUMKØR, STJERNESKUD MM.
DET KUNNE KUN BLIVE EN GOD UGE, OG DET BLEV DET I HVERT FALD!



MUMIENS FORBANDELSE

Mandag formiddag bød på mysterier under jorden. Vi mødte Gravrøveren, der var bange for forbandelser og skulle have hjælp til at komme forbi mumien, der vågnede op! Så kunne man grave efter guld hos Guldgraveren, og lave sin helt egen nøglering med flotte sten og høre om varslinger fra Spåkonen. Så hjalp børnene Arkæologen med at overbevise Sølvpapierhat Damen om at dinosaurer virkelig eksisterede. Og nøj blev der fundet mange knogler i sandet! Til sidst lykkedes det jo også at overbevise hende, men først da mumiens forbandelse havde vækket en dinosaur til live, som løb frem og spiste hende!



OLAF ER SMELTET!

Mandag eftermiddag havde Elsa brug for hjælp for at få Olaf tilbage. Han var smeltet i den varme sommer! Elsa havde mange venner der kunne hjælpe hende. De havde også brug for lidt mere hjælp, men heldigvis var der mange søde børn på lejren som kunne give en hjælpende hånd. Elsa dansede sneen frem, Julemanden fik trænet nogle gode hjælpere til skorstensforhindringer, hos skiløberen blev der lavet flotte skibriller, hos sneryderen blev der spillet isterningecurling og isbjørn-ispinden havde sneboldskamp. Børnene fik samlet så meget magi, at det lykkedes at få Olaf tilbage, og det blev fejret med en stor fest!



HVAD ÅR ER DET LIGE?

Tirsdag formiddag fik børnene en vild ide: de skulle rejse til fremtiden! MEN idet de skulle afsted, gik tidsmaskinen pludselig i stykker, og i stedet landede de i flere forskellige tidsperioder. Vi havde derfor besøg af en række forvirrede fremtidsmennesker, der kunne berette om, hvordan børnene havde hjulpet med at finde og tilbagevinde vragdele fra tidsmaskinen. Vi mødte, hulemanden, "duer-ikke-prinsessen" og en saloon-ejer fra det vilde vesten! Hos en flok 1992 fodboldtusser måtte børnene hjælpe til med at finde deres fede fodboldtrøjer blandt alt muligt skrammel i et virkelig rodet værelse.



Til sidst hjalp børnene med at samle de løsrevne teknik-tingenoter der var faldet af tidsmaskinen. "Uden deres hjælp ville vi aldrig være kommet hjem" udtalte et fremtidsmenneske.

AREA 51

Den hemmelige base, Area 51, er kendt for at holde hemmeligheder fra rummet, som folk ikke får lov til at se eller høre om. Dog valgte selveste Dr. Mads Eintest at lade en speciel gruppe af unge forskere ind på basen, for at udforske alle hemmelighederne. De unge forskere fik lov til at prøve kræfter med tyngdekraften ved hjælp af deres egne fly og viljestyrke. Samt røre og se ægte rumvæsner. Dr. Mads Eintest og forskerne fik også lov til at lave smykker med selvlysende månesten. Efter en lang dag med forskning, blev der skudt med vand i alle retninger for at skræmme rumvæsener væk. Det lykkedes. Kan du se nogle rumvæsner i området?



SPACE RAVE

Børnene har torsdag aften nydt en lækker festmiddag ikklædt deres stiveste puds. Herefter blev de inviteret til den fedeste Space Rave fest, med god musik, sjove lege og masser af dans. Det var både kiosk til den søde tand, ufo-kast til de vilde rumskytter og til de kreative sjæle kunne man tegne sin egen marsmand. Festen sluttede med, at alle dansede ud af og tilbage på værelserne, mens der blev sunget "Kald det kærlighed", hvilket var en perfekt afslutning på en aften fyldt med aliens i neonfarver, festlige drinks og verdens gladeste børn



ENERGIBOOST PÅ RUMSTATIONEN

Henad eftermiddagen var vi liige ved at løbe tør for brændstof, men HELDIGVIS fandt vi rumtankstationen. Her blev vi mødt af nogle mystiske rumvæsener, som blev meget glade for at få besøg af så mange flotte rumskibe! Rumvæsenerne havde et kæmpe lager fyldt med slikbrændstof, som de tankede vores rumskibe op med. Nu var vi fyldt med energi til næste dag med nye og sjove aktiviteter!





VANDRE-KLATRETUR

Mandag tog de ældste lejr børn ud på en dejlig vandretur i den skønne natur, og nåede helskinnede frem til destinationen Kragerup GoHigh! En mega fed klatrepark hvor børnene kunne tonse rundt i trætoppene så højt som 18 meter oppe! Og så fik vi også lov til at bruge deres vildt fede fodboldgolfbane! Efter at have brugt alt deres energi i trætoppene fandt børnene vej til en shelterplads hvor de kunne slappe af og spise deres aftensmad, under åben himmel.



VANDHUNDE OG ANDRE BADEDYR

Plask! Sådan lyder det når endnu en hjælper eller barn ryger ned fra toppen af badedyret! En tur i badeland var lige præcis hvad Solskinslejren havde brug for i den dejlige sommervarme.



BONBON-LAND

Hvis der er noget vi på lejr synes er fedt, så er det da en tur i BonBon-Land. Igen i år var parken fyldt med børn og hjælpere iført solskins T-shirts! og nøj hvor havde vi det sjovt! Der var ikke en eneste forlystelse der ikke blev prøvet af både børn og hjælpere! Vi fik givet Svend Svingarm en svingom og vist Vildsvinet, hvordan man er rigtig vild! Efter sådan en tur forstår man godt at der blev snorket lidt i bussen på vejen hjem.

HELT! IND! I SINDET!

Hen over natten var efterskolen blevet forvandlet til en vaskeægte zen-have! Man kunne forkæle sig selv med et dejligt varmt fodbad, en hjemmelavet ansigtsmaske eller en kop afslappende zen-te. Der var også mulighed for at koble af med yoga, biograf eller ved at udforske sine kreative evner med krympeplast og rumvæsen-antener. Man må sige, at vi alle kom helt ned i gear og helt ind i sindet....



MEG EN HEL UFO-FULD AF FEDE OPLEVELSER BLEV DER SÅGT FARVEL TIL ALLE HJÆLPERE, BØRN, LEDERE, KØKKENFOLK, KARAKTERER OG IKKE MINDST FARVEL TIL FLAGSTANGEN..NOJ EN FED UGE!



Vi glæder os til næste år!

Se flere billeder på solskinslejren.dk